

ONSDAG 20 JUNI. NR 25-26/2012

Missions-
mingel i
Kronoby
Sidan 5

Anden
får vi i
dopet
Sidan 7



Han
försvarar
de sjuka
Sidan 2

Alla
vill
berätta
Sidan 6



Det vuxna dopbarnet mötte sin döpare

Inför midsommar, Johannes döparens dag, grubblar vi över dopets betydelse. Henrik Andersén har under drygt 40 år som präst hunnit med över tusen dop.

Sidan 8

Besökarna frågar efter
klockstapeln
Sidan 16

Vad ska det bli
av det här barnet?
Insidan 11

Att stiga ur ekorrhjulet
vittnar om tro
Sidan 4

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Språk är både vara och kunna

KP DET ÄR ett lustigt sammanträffande att releasen av debattboken *Kära hurri!* råkar sammanfalla med språkutspelet på samlingspartiets kongress i Uleåborg. Rena marknadsföringsvinsten för förläggaren, kan man tycka.

Att det politiska partiets utspel om att lägga ner de svenska skolorna med den vackert klingande motiveringen att de ghettoiserar oss svenskspråkiga är betydligt mindre skojig är en annan femma.

VAD ÄR tvåspråkighet i Finland? undrar de femton skribenterna i boken. En av dem som bidrar är förre ärkebiskopen John Vikström. Personligt målar han upp bilden av en bypojke från en genomsvensk bygd. Inte anade han väl när han plitade på korrespondenskursen i finska med faderns hjälp att språket en dag skulle bli hans arbetsredskap i ordets tjänst, som ärkebiskop för en tvåspråkig kyrka.

Trots att Vikström nådde ända dit erkänner han sitt tvivel. Fastän han har bevisliga och skriftligt dokumenterade kunskaper i det andra inhemska språket är det inte hela sanningen. Det finns något bortom språk som handlar om mer än kunskap.

FÄRDIGHET och identitet, väljer John Vikström att kalla det. Något som med ännu rakare kurvor handlar om "att kunna" eller "att vara".

Och det är inte samma sak, blir aldrig samma sak. Också de som kan – har färdigheten – tvingas välja eller väljer ofta självmant den ena språkliga identiteten. Den blir deras "att vara".

DEN SOM bortser från kopplingen mellan identiteten och språket är också den som gör de felaktiga slutsatserna, "samma på svenska". En liknande koppling fick enligt Vikström i tiderna politiker Viljami Kalliokoski att undra varför det inte gick att ha en svensk psalmbok som var en direkt översättning av den finska systerpsalmboken. Enklast så, väl?

Men så är det inte, inte så enkelt. I all synnerhet inte med det som djupast rör vårt innersta – våra känslor, det som är svårt att uttrycka i ord överhuvudtaget, vår tro.

DET ÄR också i kopplingen språk – identitet som den verkliga smärtpunkten i språkdebatten i det här landet blir synlig. Att finskspråkiga ska behöva lära sig svenska för att ge 280 000 finlands-svenskar service håller inte som argument i längden.

Det är ett argument som visserligen också innehåller sanningar men som bygger ensidigt på kopplingen språk – färdighet. Den kunde faktiskt kanske lösas på andra kreativa sätt?

Men identitetskopplingen, den smärtar. Och de krafter som aktivt vill motarbeta den delen väljer att satsa all kraft på färdighetsbiten. Få av dem som till exempel läst franska klagat över att det var så väldigt lite de hann lära sig på några år.

Att man nosar på svenskan, om än den känns svår och kanske förblir obegriplig, helt enkelt därför att den hör till den nationella identiteten att vara finländare – det är dit vi borde komma.

"Det är i kopplingen språk – identitet som den verkliga smärtpunkten i det här landet blir synlig."

PROFILEN: JOSEPH BVUMBWE

"Som medlemmar av kyrkan har vi passion för det här arbetet. Vi är inte politiker som gör det för att få fler röster i följande val."

Undrat men aldrig tvivlat

Han har rest över hela världen och sett människor i olika livsskeden och med vitt skilda förutsättningar. Det har sporrat honom att jobba ännu hårdare för de utsatta och sjuka.

TEXT OCH FOTO: MICHAELA ROSENBACK

– Tron på Gud fick jag tack vare min familj. Speciellt inspirerad blev jag av min mamma som var en hängiven kristen och försökte hjälpa dem som hade det sämre ställt, säger **Joseph Paul Bvumbwe**, biskop i Malawis evangelisk-lutherska kyrka.

Det är hans tro och vilja att jobba för en bättre värld som fört honom till Finland och Borgå så här i försommartider när syrenerna blommar som bäst. Han är här för att underteckna ett partnerskapsavtal mellan Borgå stift och Malawis evangelisk-lutherska kyrka på missionsfesten i Kronoby. Avtalet ska främja både andligt och materiellt utbyte mellan kyrkorna.

– Det jag gillar bäst med Finland är hur ni bevarat naturen. Ni har inte ingripit i skapelsen utan låtit träden vara gröna och hållit städerna rena.

Kyrkan fyller luckor i samhället

Vad är det då som lett biskop Bvumbwe in på den väg han nu vandrar? För att ta reda på det måste vi byta både världsdelen och århundrade. Joseph Bvumbwe föddes år 1955 i Rhodesia, det som skulle komma att bli Zimbabwe. Familjen flyttade till Malawi kort därefter och där växte han upp tillsammans med sina sex syskon. När han inte gick i skola eller tränade boxning tyckte han om att sjunga i kyrkans gospelkör.

– Min familj lärde mig att älska kyrkan.

Men när han var ung fanns det bara två kyrkosamfund i Malawi, den av skottarna inhämtade presbyterianska kyrkan och den anglikanska kyrkan som engelsmännen hämtade med sig.

– Den lutherska kyrkan i Malawi är bara 30 år gammal och grundades av lekmän, inte missionärer eller präster. Det var vanliga kristna som hade besökt våra grannländer och tagit del av den lutherska kyrkans aktiva församlingar där. När de kom hem igen hittade de inte någon kyrka i Malawi som motsvarade den lutherska kyrkan.

I början av 1980-talet beslöt man sig därför för att grunda en egen evangelisk-luthersk kyrka i Malawi. Kyrkan kompletterade den service som de andra kyrkorna redan erbjöd och fyllde ett viktigt tomrum i och med att den nådde ut till områden i Malawi som inte nåtts förr.

– I början bad vi om hjälp av präster från andra länder men år 1986 fick kyrkan sina tre första egna präster. De valdes av kyrkans medlemmar och jag var lycklig som fick vara en av de tre.

I dag har kyrkan en viktig roll i landet och hjälper många människor i utsatta situationer. Bland annat jobbar man hårt för att förhindra spridningen av hiv i ett land där omkring elva procent av befolkningen är smittad.

– Det finns fortfarande många negativa attityder gentemot de som drabbats och inom kyrkan jobbar vi mot dessa



fördomar. De som är sjuka ska få hjälp och stöd och de som inte drabbats ska få kunskap om hur de ska undvika att smittas.

– Kyrkan är en del av samhället och har sina rötter där. Därför har vi en bra möjlighet att åstadkomma en förändring genom bekämpningen av sjukdomar.

Och kyrkans arbete har gett resultat. Under de senaste åren har antalet hiv-smittade minskat stadigt.

– Som medlemmar av kyrkan har vi passion för det här arbetet. Vi är inte politiker som gör det för att få fler röster i följande val. Vi gör det för att vi är sammanfogade av Herrens kärlek och vi vill följa hans ord om att älska och rädda.

KYRKPRESSEN KONTAKTA REDAKTIONEN

Chefredaktör och ansvarig utgivare
May Wikström
tfn (09) 612 615 33/
040 153 0313
may.wikstrom@kyrkpressen.fi

E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi

Redaktion i Österbotten
Norrmalmsgatan 21 A
68600 Jakobstad
gsm 050 585 6460

Redaktion i Helsingfors
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors

Redaktörer:
e-post:
fornamn.efternamn@kyrkpressen.fi

Tfn (09) 612 615 49
Fax (09) 278 4138

Rolf af Hällström
tfn (09) 612 615 53

Johan Sandberg
(Österbotten)
gsm 050 585 6460

Sofia Torvalds
tfn (09) 612 615 54

Andreas Andersson
tfn (09) 612 615 52

Michaela Rosenback
tfn (09) 612 615 51

Webbredaktör:
webred@kyrkpressen.fi

Layout: Malin Aho

Utges av:
Fontana Media Ab

Bank: Sampo
IBAN: FI34 8000
13011585 40
BIC: DABAFIHH

Paradbild:
Kasper Gustavsson

Tryck: Botnia Print,
Karleby

KYRKPRESSEN ANNONSINFORMATION

Annonsredaktör:
Erika Rönngård
tfn (09) 612 615 50,
annons@kyrkpressen.fi

Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
Moms 23% tillkommer

Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms.

Familjeannonser:
1 €/spmm inkl. moms.

Kyrkpressen utkommer normalt på torsdagar och inlämning av annonser sker senast torsdag veckan före.

För mera detaljer se mediekortet
www.kyrkpressen.fi

Annonsförsäljning:
e-post:
fornamn.efternamn@kyrkpressen.fi

Tom Kytöpuuro,
gsm 041 447 5725

Björn Sten,
gsm 0400 012 390

Leif Westerling,
gsm 050 329 4444,
fax (09) 278 4138

Jonny Åstrand,
tfn (06) 347 0608,
gsm 0500 924 528,
fax (06) 347 1018

Prenumerationer och adressändringar
tfn (09) 612 615 50,
prenumeration@kyrkpressen.fi.

Adressändring sker automatiskt via din församling då du gör flyttanmälan. Om du har prenumererat via Kyrkpressen kontaktar du oss.

Prenumerationspriser:
Finland & Norden 68 €
Utlandet 83 €



Vårt lidande är självförvällat

Joseph Bvumbwe har haft en stark gudstro genom hela sitt liv.

– Jag har aldrig tvivlat på Guds existens, däremot har jag periodvis undrat varför han i vissa fall tillåter lidande så som vi har fått uppleva det i den här världen. Jag, och många andra, är hans tjänare och vill följa honom, varför låter han oss då lida?

– Gud gav oss universum, Gud försåg oss med naturresurser. Han skänkte oss tillräckligt. Så varför finns det då fattiga i världen om Gud gett oss tillräckligt? Varför dör människor i Malawi av malaria och aids?

Det finns många frågor och inga absoluta svar. Bvumbwe, som har rest till många olika länder, har sett hur livet

BISKOP JOSEPH

Bvumbwe från Malawi tycker att finländarna vårdar sin miljö med omtanke.

kan se ut. Han har sett den orättvisa som förnekar vissa människor ett bättre liv.

– Många väljer att skylla katastrofer och fattigdom på Gud. Men mycket av det lidande som finns i världen i dag är självförvällat. Människor har varit elaka mot varandra och vi fortsätter att vara det eftersom vi inte lär oss särskilt snabbt. Gud gav oss resurser men människan skapade pengar och gav dem ett värde. Vi lät pengarna bli starkare än andra faktorer. Kan vi då säga att det är Guds fel? Nej, det är vårt eget handlande.

En bön för rättvisa

Det är inte bara naturen som Joseph Bvumbwe njuter av när han kommer till Finland.

– Jag tycker väldigt mycket om er mat, den är hälsosam och god och min fru som är med mig här ber alltid om receptet när vi ätit klart. Sedan tycker jag att finländare är väldigt gästvänliga. Jag vet inte hur många som skulle hålla med mig om det men det är min erfarenhet, säger han och skrattar.

Om du fick be en bön och med säkerhet veta att den skulle bli hörd, vad skulle du då be för?

– Då skulle jag be för rättvisa i världen så att alla kunde leva i fred och speciellt för ekonomisk rättvisa. Vi har skapat ett system som ger fördelar för en grupp människor i världen och nackdelar för en annan. Så borde det inte få vara.

JOSEPH BVUMBWE

FÖDDES ÅR 1955 I RHODESIA, NUVARANDE ZIMBABWE.

BISKOP I MALAWIS EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKA SOM HAN VAR MED OCH GRUNDADE ÅR 1982.

REPRESENTERAR DEN LUTHERSKA KYRKAN I DEN NATIONELLA AIDS-KOMMISSIONEN SOM ANSVARAR FÖR STATENS GEMENSAMMA INSATSER I KAMPEN MOT PANDEMIN.

Besvär om Larsgården förkastades

LARSGÅRDEN. Vanda-svenskarna har länge kämpat för att få sitt svenska församlingshem, Larsgården. År 2010 beslöt Vanda-församlingarnas gemensamma kyrkofullmäktige att skjuta upp byggandet av Larsgården tills det klarnar hur dyrt det blir att renovera Dickursby kyrka.

En grupp församlingsmedlemmar från Vanda

MARTIN FAGERUDD.
FOTO: KP-ARKIV



svenska församling besvärade sig över beslutet eftersom de menade att ge-

mensamma kyrkofullmäktige redan år 2008 fattat beslut om att bygga Lars-

gården i kyrkbyn i Helsinge. Helsingfors förvaltningsdomstol tog ställning till frågan i maj. Domstolen vill inte ta upp frågan till behandling eftersom beslutet enbart gällde en projektplan och därmed var en beredningsfråga. Det går inte att överklaga beslut om ärenden som är under beredning.

– Det kändes som ett logiskt beslut av förvaltnings-

domstolen eftersom Larsgårdens öde avgörs i höst när vi får kalkylerna för Dickursby kyrka. Efter det beslutet kan man besvära sig om man vill, säger **Martin Fagerudd** som är kyrkoherde i Vanda svenska församling.

Själv tycker han att det är oskäligt att församlingarna i Vanda ska behöva stå för hela notan för renoveringen av Dickursby kyrka –

särskilt när staden skär ner bland sina socialarbetare och kyrkans diakoni har fått en tyngre börda.

– Men i vilket fall som helst måste något göras åt Dickursby kyrka. Samtidigt ser jag att många finska förtroendevalda förundrar sig över att Vanda svenska församling inte har egna utrymmen. Deras sympati för oss har ökat, säger Fagerudd.



TOMAS VON MARTENS, Kasper Gustavsson och Michaela Rosenback är redaktionens nya namn i sommar.

Sommarens nya

NYA ANSIKTEN. KP har tre nya medarbetare i sommar.

TEXT: ANDREAS ANDERSSON

I sommar kommer läsarna att regelbundet stöta på tre nya namn bland dem som gör tidningen.

Tomas von Martens är vikarierande redaktionssekreterare, **Michaela Rosenback** är sommarredaktör och **Kasper Gustavsson** är fotopraktikant. Rosenback och Gustavsson är med under sommarmånaderna medan von Martens fortsätter under hösten. Välkomna!

Kostnadstaket överskrids i Esse

FÖRSAMLINGSHEM. Offerterna på församlingshemmet i Esse överskrider kostnadstaket och ska bantas ner. Men Purmo får 165 000 euro för renoveringen.

TEXT: JOHAN SANDBERG

Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre samfällighet behövde inte ta ställning till församlingshemmet i Esse förra veckan. Gemensamma kyrkorådet som möttes före fullmäktige drog i sista stund bort ärendet från föredragningslistan.

– För en dryg månad sedan satte fullmäktige ett absolut kostnadstak på 2,7 miljoner euro. När vi räknat ihop de inkomna offerterna blir kostnaderna 3,2 miljoner, säger kyrkorådets ord-

förande **Bo-Göran Åstrand**. Vi ville inte gå in med en anhållan om mera pengar utan att först försöka slimma bygget för att få ner kostnaderna.

Åstrand hoppas att man slipper göra några drastiska förändringar. I så fall äventyras tidtabellen för bygget.

På mötet beviljade fullmäktige 165 000 euro för renoveringen av det vattenskadade kyrkhemmet i Purmo. Vattentaket och golvet i hela huset ska förnyas.

Bokslutet visade ett överskott på 163 000 euro då man budgeterat för ett underskott på 17 000 euro. Skatteintäkterna, främst samfundsskatten, var 2,7 procent högre än budgeterat.

Medlemsantalet i församlingarna har varit konstant, utom i de bägge församlingarna i Jakobstad. De har vardera en nettominusning på 70–80 medlemmar.

Att kommunicera ett sätt att leva

TEOLOGI. Hur kan man kommunicera kristen tro i ett samhälle där det inte är självklart för alla vad man menar med "Gud" eller "Jesus"?

TEXT: SOFIA TORVALDS

Miika Tolonen disputerade förra veckan med en avhandling som tillämpar den amerikanska teologen **Stanley Hauerwas** tankar i ett nordiskt perspektiv. Tolonen frågar sig hur man på ett meningsfullt sätt kan kommunicera en kristen tradition i ett sedan länge sekulariserat samhälle.

– Det postsekulära samhället kännetecknas av att kyrkorna är tomma. Den klassiska sekulariserings-teorin säger att utvecklingen kommer att fortsätta tills kyrkorna försvinner. Men samtidigt har sociologerna märkt att det här inte är hela sanningen, säger Tolonen.

Religionen är synligare i Europa i dag än förr. När kyrkorna går ut med sitt budskap kan de inte tala om Gud på ett sätt som bygger på antagandet att människor är bekanta med vad kyrkorna står för.

Teologen Hauerwas menar att kristenheten inte kan reduceras till en samling övertygelser.

– Det handlar inte i första hand om att kommunicera en samling övertygelser utan om att kommunicera ett sätt att leva, säger Tolonen.

Privat eller offentligt?

Kristen tro som ett sätt att leva – i stället för en abstrakt samling övertygelser – kan till exempel medföra att man är kritisk mot effektivitetstänkandet som så starkt präglar den tid vi lever i.

– Vill jag satsa tid på mina förhållanden? Vill jag leva ett liv i tjänst hos nästan? Hur bemöter jag min granne?

Tolonen säger att kristen tro i modern tid ofta uppfattas som en privatsak, något som pågår inne i ens huvud. Tron har blivit något som vi intellektualiserar och verbaliserar.



BÄRA BÖRDOR i ekorrhjulet eller vittna om ett annat sätt att leva? BILD: ISTOCK



MIIKA TOLONEN har doktrinerat om tro och gärningar.

– Men hos Hauerwas sudas gränsen mellan privat och offentligt ut helt och hållet. Kristendom kan aldrig vara en privatsak. Om någon lever på ett sätt som är kritiskt till exempel till föreställningar om att ett gott liv handlar om konsumtion och ambition så är det något offentligt.

Att tro kan innebära att ställa sig kritisk till de krafter som styr våra liv, till exempel marknadskrafterna. Kanske handlar frälsning-

en om att säga nej till effektivitetstänkandet och ge upp tanken på stort hus, två bilar och segelbåt ifall den livsstilen lett till att man tvingats församma viktigare saker i livet. Att man inte är med i ekorrhjulet blir ett vittnesbörd. Det var samma sak som asketerna i tiden ville visa ute i öknen: det är möjligt att leva på ett annat sätt.

– I gudstjänsten och framför allt i nattvarden kan man träna på att se på livet enligt den kristna berättelsen.

THE CLASSIC IMPERIALS
RETURN TO FINLAND

SAALEM HELSINKI SU 29.7. klo. 19.00
Näkinkuja 3, Hakaniemi

LIPUT: 25/20 €. www.lippu.fi 0600 900 900, www.saalem.fi
www.sacrum.fi 020 754 2042, www.radiodei.fi 020 133 433
www.Gospelshopen.com

DUBBELNUMMER MIDSOMMAR

Ingen tidning nästa vecka

Tidningen i din hand är ett dubbelnummer. Nästa nummer av Kyrkpressen utkommer den 5 juli.

Vi önskar våra läsare en välsignad midsommarhelg!



FILM KYRKANS MEDIESTIFTELSE

Film om rasism får understöd

Filmen *Lejonasydän* (Lejonhjärta) av Dome Karukoski och Aleksis Bardy får det största stödet på 50 000 euro i Kyrkans mediestiftelses utdelning i vår.

Filmen berättar om Teppo från östra Finland som förälskar sig i Sari som har en mörkhyad son, Roope. Tv-programmen *Sivuraiteella* (På sidospår) av Liisa Akimof och *Hilton – kertomuksia kylmästä* (Hilton – berättelser om kyla) som bägge handlar om utslagning av ungdomar fick 40 000 respektive 20 000 euro i understöd.



BISKOP JOSEPH Bvumbwe och hustrun Maria får pryda hemmet med en prydnadstallrik av Borgå domkapitel. Rune och Malin Lindblom fanns på festen, nyanlända efter två år i Jerusalem. Furahakören hör självklart hemma på den svenska missionsfesten, percussionist Kaarle Mannila.



Missionärsvälsignelse.



KONTROLL UR ungdomarnas tävling Mission Impossible. Vid Nepalkontrollen ska Martin Prest (t.h.) framställa diarrémedicin av vatten, salt och socker med hjälp av Andreas Bäcks (t.v.) anvisningar.



Delad fiskelycka – dubbel glädje

RETURMISSION. Vänskapsavtalet mellan Borgå stift och Malawi kryddade Finska Missionssällskapets fest i Kronoby.

TEXT OCH FOTO: **MAY WIKSTRÖM**

En smutt historisk stund ägde rum nedanför Kronoby kyrkas sprakande väggmålningar i helgen. Biskoparna för Borgå stift respektive Malawis lutherska kyrka skrev högtidligt på ett vänskapsavtal mellan varandras kyrkor. Rungande applåder och glatt utbyte av gåvor följde. Sällan har någon strålat så över en väggstallrik med Borgå domkapitel på.

Hjälp oss att bärga fångsten!
Biskop Joseph Bvumbwe

Gåvan besvarades med te, oblatask och en klädsel för Mama Borgåbiskop ”sådan som en Mama Bishop bör ha”. Exakt vad avtalet kommer att innebära i praktiken är ännu öppet, men biskop **Joseph Bvumbwe** betonade att det inte är en ensidig historia. Han tog fasta på berättelsen om det lyckade fiskarfångstet, när Petrus på Jesus uppmaning kastar ut näten med ett så lyckat resultat att fiskebåten håller på att sjunka. En annan båt kallades till undsättning.

– I berättelsen om de två båtarna sägs det aldrig vad som fanns i den andra båten. Men de som satt i den lydde kallelisen. Och ”båda båtarna fylldes med fisk”. Det här är vi i Malawi i dag. Vår kyrka växer snabbt, så snabbt att vi

riskerar att sjunka. Hjälp oss att bärga fångsten, så belönas bägge! sa Bvumbwe.

Stor uppslutning från bygden

För en relativt liten församling och ort var festen en utmaning. Kyrkoherde **Markus Ventin** kunde pusta ut:

– Jag känner stor lättnad och tacksamhet över att allt gick väl. Stort tack till hela arbetslaget, både församlingens anställda och de många frivilliga som ställt upp.

Bland dem fanns också Kronobyungdomarna, som tillsammans med ungdomsarbetsledaren **Tom Wiklund** ansvarade för parallellprogrammet *Mission Impossible*. Där gällde det att samla ihop ledtrådar för att hitta en person, eller en

figur, som gav deltagarna den slutliga kodmening som skulle återlämnas till uppdragsgivaren biskop **Björn Vikström**.

– Blå rock, olika skor, invalid, skägg... **Caroline Slotte** och **Amanda Lillrank** pusslade ihop sina ledtrådar efter att de hade avklarat banan. Först efter en stunds letande bland festpubliken klarar det att figuren står stadigt på träben. Kyrkans fattigubbe har koden: *Tänk på mig när det går dig väl*.

I samband med festen välsignades fyra missionärer. **Maria** och **Ben Westering** sänds till Nepal, där de verkade på 80-talet. **Christine Björkskog** och **Silva Lahti** åker till Etiopien för uppdrag i den lutherska Mekane Yesuskyrkan. Se mera bilder på www.kyrkpressen.fi

MILJÖ EKOSKRIFTSKOLA

Grön skriftskola sparar energi

På Kyrkostyrelsen anser man att en målinriktad miljöfostran kan ske i skriftskolan.

I Tuira församling i Uleåborg ordnade man i början av juni ekoskriftskola för fjärde gången. Konfirmanderna försökte minska sina koldioxidavtryck bland annat genom att äta vegetariskt, använda lokaltrafik och avstå från användningen av tekniska apparater.

Tanken bakom ekoskriftskolan är att uppmana ungdomarna att fundera på hur skapelsen kan respekteras också i det vardagliga livet.

CITAT BUDGET

”Det är lätt att tro att en lyckad semester innebär en dyr utlandsresa. Därför vill jag säga – snegla inte på andra.”

Familjeekonom Bodil Hallin om hur man får pengarna att räcka under semestern.

BORGÅ FÖRVALTNING

Twåspråkig servicecentral

En tvåspråkig servicecentral som sköter församlingarnas ekonomiförvaltning blir verklighet i Borgå om några år.

Centralen kommer med största sannolikhet att inkvarters i WSOY-huset

eftersom Domprostgården, som var det andra alternativet, visade sig vara för liten för de 14 personer som ska anställas.

– I första hand har vi hört av oss till de som redan nu sköter ekonomin och förvaltningen i församlingarna för att se om det finns intresse för arbetet

på servicecentralen, säger Clas Abrahamsson, notarie vid Domkapitlet.

Församlingarna får ansluta sig till servicecentralen efter hand.

Det slutgiltiga beslutet om var centralen kommer att ha sitt kontor fattas av Kyrkostyrelsen.

ELLIPS

Två språk och ett sår

Debattboken Kära hurri! / Rakas hurri! som i dagarna kommit ut på Schildts och Söderströms tar upp en av de frågor som med säkerhet jaggar upp folk på Hbl:s opinionssida: tvåspråkigheten. Boken innehåller femton inlägg om ett liv på två språk i Finland.

Texterna är intressanta. Även om jag som medelklassfinlandsvensk uppvuxen i huvudstadsregionen ägnat många timmar åt att grubbla över min identitet gjorde den här boken mig fundersam på ett bra sätt.

Den som läser inläggen i *Kära hurri!* märker snabbt att vi saknar en definition på ordet tvåspråkighet. Själv säljar jag mig till skaran som likt **Pia Ingström** vill att den som definierar sig som tvåspråkig ska kunna "förstå, tala och skriva lika bra på två språk, att båda språken skall vara lika domänrika och uttrycksfulla och ha en lika bred stilistisk reper-toar". Ingström konstaterar att det kan hända att hennes krav är vettlöst högt ställda. Det tyckte mina kolleger också när jag argumenterade för frågan i kaffrummet.

Jag grubblar mest över Ingströms text för att min erfarenhet liknar hennes så mycket: jag har vuxit upp med två språkidentiteter men valt svenskan som det språk som lever i min vardag.

Jag kan visserligen både Tiernapojat och Luciasången. Men medan min svenska har blivit säker och nyanserad, mitt starka språk, har den skuffat undan min finska. Numera låter jag dum på finska: trög och omständlig. Och jag frågar mig: adopterade jag bort mitt ena språk för att det inte fanns rum eller tid för två identiteter? Är det så det går?

■ SOFIA TORVALDS



Ser Bibeln som en film av Hitchcock

FÖRFATTARSKAP. Det är som i en film av Alfred Hitchcock. Ligger det ett par glasögon på bordet i första scenen kommer de glasögonen tillbaka tolv minuter senare och visar sig vara jätteviktiga.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Författaren **Ylva Eggehorn** har lärt sig att vara uppmärksam på detaljerna i de gamla bibelberättelserna.

– Där finns inget med av en tillfällighet, säger hon och gör jämförelsen med Hitchcock-filmen.

Men det är inte bara detaljerna hon fäster sig vid i bibelläsningen. Att läsa ur ett vuxen kvinnas perspektiv har hjälpt henne att se saker hon inte sett förr.

Hon tar berättelsen om Sara som exempel. Sara är gammal när hon får veta att hon ska få det barn hon längtat efter i hela sitt liv, barnet som ska ge henne ett värde som kvinna och som ska bli en början till ett stort folk som vet något speciellt om livet och om Gud. Man förväntar sig att Sara ska falla ned på knä av tacksamhet när de himmelska sändebuden säger att det nu är dags.

– I stället skrattar Sara. Som vuxen kan jag kan höra att det är ett bitert och aggressivt skratt, säger Eggehorn. Det är så dags att komma nu då jag lärt mig leva med den här förlusten. Så kommer du och river upp allt igen. Jag känner igen den känslan. Hjälpen kommer för sent.

Här frågar hon sig varför den här texten fått stå kvar i Bibeln. Den är ju lite pinsam och stämmer inte med normen.

– Men de gamla berättelserna blir väldigt relevanta då man upptäcker att de handlar om oss.

Sara får en son som heter Isak.

– Namnen är betydelsefulla i Bibeln. Vad betyder Isak? Isak betyder han som ler. Ett annat skratt kom in i Saras liv.

Upphovsman till 819 titlar

Ylva Eggehorn är författare till ett fyrtiotal boktitlar. Hon har skrivit dikter, romaner, psalmer, sångtexter, dramatik, musikteater, sagor och berättel-

ser. Kungliga biblioteket i Stockholm har registrerat att hon är upphovsman till 819 titlar. För en dryg vecka sedan besökte hon Jakobstad för att tala om sitt författarskap och om manligt och kvinnligt i Bibeln på Kyrkans ungdoms sommardagar.

– Jag tror att alla människor vill berättas, åtminstone för sig själva, säger hon. Inom äldreomsorgen har det visat sig att behovet att få sammanfatta sin livsberättelse är lika stort som behovet av smärtlindring och bra mat. En författare berättar som sitt yrke.

Bland de böcker hon skrivit handlar två om manligt och kvinnligt i Bibeln; *Kryddad olja: kvinnor i Bibeln* och *Där lejonens bo: män och manlighet i Bibeln*.

– De rollerna har fortfarande relevans i dag, säger Eggehorn. Bibeln är en tjock bok som är lika komplicerad som våra egna liv. Jag ville se om det fanns någon annan bild i den än den store, starke, tyste mannen som klarar sig själv och rensar upp bland alla bovar i stan. Det första som då hände var att hon läste om Adam. Han finns i den fantasiska trädgården och har allt. Men han är ensam. Gud säger att det inte är bra för mannen att vara ensam.

– Det är det första som sägs om mannen i Bibeln. På en gång spricker bilden av den store, tyste, starke mannen. Mannen är inte svag, men berättelsen lär oss att människan behöver leva i relationer. Gud skapade kvinnan som hjälp för mannen. Det hebreiska ordet för hjälp betyder egentligen något mellan en gerillaledare och en barnmorska.

Utgående från Bibelns Enok ser Ylva Eggehorn det inte som viktigt vad man utträttat i livet.

– Det står bara fyra rader om Enok i Bibeln. Han levde i 365 år, fick söner



YLVA EGGEHORN har bland mycket annat skrivit 30 psalmer i den svenska psalmboken. I den finlandssvenska psalmboken finns två av dem.

och döttrar och vandrade i gemenskap med Gud. Sedan såg man honom inte mer för Gud tog bort honom. Var han någon riktig karl då han inte lämnade några spår efter sig? Han byggde ingenting. Av det lär vi oss att det är okej i Guds ögon att bara vandra i gemenskap med honom.

Femtioårigt författarskap

Nästa år firar hon 50 år som författare. Hon debuterade som 13-åring år 1963 med *Havbarn*.

– Jag vet inte hur jag ska fira det. Jag undrar vad förlaget tycker om jag skulle ge ut mina samlade dikter.

Hennes resa från ateismen började ungefär samtidigt som författardebuten.

– Jag har läst sedan jag var fyra år. När jag tolv, tretton hade jag läst massor av litteratur. Då kom jag till att jag inte behövde konfirmeras. Det var dumheter. Jag sa nej trots att hundra pro-

Tre himmelska minuter

BOK

Himlen finns på riktigt

Författare: Todd Burpo och Lynn Vincent
Förlag: Gospel Media. Ursprungligen utgiven av Thomas Nelson.

"Jag vill att de ska veta att himlen finns på riktigt." Så lär **Colton Burpo** ha sagt



till förlagsredaktören när boken om hans himmel-

ska upplevelse var klar.

Colton var knappt fyra år när han blev allvarligt sjuk av en brusten blindtarm. Några veckor efter operationen började han berättas för sina föräldrar om det som hände medan han var nedsövd. Han beskrev hur mamma hade talat i telefon och pappa hade suttit i ett litet rum och bett. Colton hade tittat ner på dem där han satt i Jesu famn och änglarna sjöng för honom. Himlen finns på riktigt är

en berättelse om Colton Burpos sjukdom och hans resa till himlen då han opererades. Pappan **Todd Burpo** berättar om händelserna kring sjukdomen men beskrivningarna av himlen är med Coltons egna ord, som "ingen är sjuk och ingen har glasögon".

Det mest rörande är när Colton plötsligt berättar för föräldrarna att han har två systrar – en på jorden och en i himlen. Ingen hade berättat för honom att hans

mamma hade fått missfall. Han hade träffat barnet i himlen. Här beskrivs vackert mammans lättnad över att det ofödda barnet faktiskt har det bra och att det, till skillnad från de andra barnen, liknar henne och inte pappan.

Boken är rörande, hopp- ingivande – och lätt att ifrågasätta. Trovärdigheten är det som stör mig mest. När Colton säger att han var död i tre minuter väntar jag till bokens sista sida på att

pappan ska träffa läkaren och få det bekräftat. Det händer aldrig.

Pastor Todd Burpo kunde ha lämnat sin pastorsroll när han skrev boken. Om Colton Burpos berättelse är sann så är den ett vittnesbörd starkt nog. Att boken blivit en New York Times-bestseller med över fem miljoner sålda exemplar talar för att många blivit berörda av det vittnesbördet.

■ ANDREAS ANDERSSON



cent av skoleleverna konfirmerades på den tiden.

Men sen blev livet svårt.

– Jag träffade en man som var nästan nio år äldre än jag. Jag var tretton och han var lärare på min skola. Det ställde mig utanför alla spelregler. Det var ingen kärlek som löste problemen. Mina föräldrar var förstas upprörda.

Hon låg vaken om nätterna och tänkte att livet inte var roligt. Hon hade inte haft något emot att råka ut för en olycka som gjort slut på det.

– Men under de nätterna fanns det något i rummet som kändes som om någon såg på mig med en varm och accepterande blick.

Men hon såg ingen.

– Det var en ordlös erfarenhet som jag inte kunde beskriva ens för mig själv. Och jag som var van att ha ord för allt. Då det inte gick över började jag miss-tänka att kanske det här är vad de krist-

na talar om när de talar om Gud. Ur den misstanken föddes så småningom någon sorts tro och en trevande dialog med det där, vad det nu var för något.

Var inte rädd

Hon var runt tjugo år när hon debuterade som psalmförfattare. Psalmförfattaren **Anders Frostenson** föreslog att hon skulle skriva psalmer, något som hon inte ville förknippas med. Men till slut sände hon anonymt in fyra texter till en kommitté som jobbade med den nya psalmboken.

– De tog alla fyra texterna och jag blev jätterädd. Så här lätt kan det inte vara, har jag ingen konkurrens eller har de dåligt omdöme. Jag vågade inte skriva en psalmtext på femton år efter det.

Bland de fyra psalmerna fanns *Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken*. Den psalmen har sjungits vid större händelser i Sverige, efter bussolyckan med barnen

i Kista, efter Estonia, när **Anna Lindh** mördades och på flygplatsen i Phuket varje gång ett av de över 500 identifierade svenska offren efter tsunamin i Thailand flögs hem.

– Den sången finns nu på svenska och engelska och med en kommentar på thai på en stenplatta på flygplatsen i Phuket. Det är ofattbart. Det går knappt en vecka utan att någon hör av sig och berättar hur mycket sången betytt för dem när en anhörig gått bort.

Psalmen skrev hon då hon som 22-åring träffade en familj som drabbats väldigt hårt. Hon bad Gud om hjälp att skriva något till familjen.

– Det var enda gången jag gjort det, säger hon. Men det är inget trick som man kan göra om. Den psalmen är generös på något sätt, den är arketyrisk med bilder som talar till alla. Ordet Gud finns inte med i hela texten men det är ingen tvekan om vad den handlar om.

VÅGA FRÅGA

Anden och frukterna



BO-GÖRAN ÅSTRAND

är kyrkoherde och svarar på läsarförfrågor om tro och kyrka.

I Apostlagärningarna står det om den första pingsten och den helige Andes utgjutelse över apostlarna. Senare läser vi att många av dem som blev döpta även blev delaktiga av Anden. Hur är det i våra dagar? Blir små barn som döps delaktiga av Anden? Kan man vara uppfylld av Anden utan att själv veta om det? Hur sker det och när?

FRÅGESTÄLLAREN TAR UPP två viktiga och centrala saker: Vad sker egentligen i dopet? Och när är man uppfylld av Anden? I Nya testamentet verkar det som att de här två sakerna, dopet och Anden,

går hand i hand. I dopet fogas man in i en kristen gemenskap och blir en medlem av det stora kollektivet Guds folk. Anden får man som en gåva och den gör så att man kan tro på Gud och vara en lärjunge till Jesus Kristus. Hur nära dopet och Anden/tron hänger samman blir tydligt till exempel i Markusevangeliet där det ordagrant översatt sägs att den troende och döpte ska bli frälst (Mark. 16:16). Den som var troende skulle vara döpt. Och den som var döpt skulle tro.

De här är också de flesta kristna överens om. Men ordningsföljden ser man olika på. På frikyrkligt håll menar man att Anden först ska verka tro i en människa och sedan kommer dopet som en bekräftelsehandling på att det har skett. Inom de katolska, ortodoxa, lutherska och anglikanska kyrkorna är dopet startpunkten på det kristna livet. Här utgår man snarare ifrån att det är Gud som handlar i dopet och inte den som döps. I dopet blir barnet medlem i Kristi kyrka, pånyttföds och får den helige Andes gåva.

VID DOPET läses dop- och missionsbefallningen där Jesus uppmanar lärjungarna att gå ut och göra alla folk till lärjungar genom att döpa dem och lära dem, vilket man menar att inbegriper även barnen. Därför läser man också det så kallade barnens evangelium där Jesus säger att man inte ska hindra barnen från att komma till honom eftersom Guds rike tillhör dem. Så dopet i sig självt är en gåva som ett litet barn får ta emot. Men dopet förutsätter att man får undervisning så att man kan växa till sig i den kristna tron. Också här går dop och tro hand i hand.

I Nya testamentet visar sig Andens verkningar på olika sätt. Någon kanske i första hand tänker på att vissa döpta och troende kunde tala i tungor. Men registret är betydligt bredare än så. Den som är uppfylld av Anden får med tiden uppleva Andens frukter: kärlek, glädje, frid, tålmod och ödmjukhet. Erfarenheten ger vid handen att frukterna ser olika ut hos olika människor. En del är längre hunna och andra har kommit bara en liten bit på vägen.

Men en yttring av den helige Ande som är gemensam för troende människor är ett beroendeförhållande mellan Gud och människa så att hjärtat kan få ro först då det har funnit vila i Gud. Den helige Ande drar oss till Gud och vill låta förtröstan, tillit och tro växa fram. Och det är väl det som allt sist och slutligen handlar om.

Fråga KP:s expertpanel

I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, hälsa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och editerar frågorna. Adressen är redaktionen@kyrkpressen.fi eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. Märk kuvertet "FRÅGA". Panelen besvarar frågor endast i tidningen.

PÅ TVÄREN JOHAN SANDBERG

Naong

Han sade sig vara half-half, till hälften buddist och till hälften kristen. Innan vi



mötte honom hade han fått en engelsk Bibel av någon. Han läste den så gott han kunde och tro-

ligen talade den till honom då han kallade sig för hälften kristen.

Han var från Burma men jobbade i Khao Lak i Thailand med att sälja souvenirer. Mina vänner hade träffat honom tidigare och jag hängde med när de skulle träffa honom på nytt.

Vi har fått lära oss att det inte finns något half-half-läge inom kristendomen och vi försökte förklara det för honom. Det är allt eller inget som gäller.

Vi berättade för honom hur Gud ser honom och de omständigheter som lett oss till hans butik. Man såg

på honom att han ville tro men det var något som stod i vägen.

Han upprepade att han inte kan engelska tillräckligt bra. Vad har det med saken att göra, undrade vi tills vi förstod. Han tror att Gud endast talar engelska.

Vi fick ta honom ur den

villfarelsen och berätta att Gud förstår hjärtats ordlösa språk. Han bad en bön på sitt eget språk och samtalen slutade med att han sade sig vara helt kristen.

Hur det gick för honom sedan vet jag inte. Vi lämnade Khao Lak och mina försök att få kontakt med

honom senare har endast resulterat i att jag fått veta att han återvänt till Burma.

Av honom lärde jag mig hur övertygade asiater-na är om att Gud är västerländsk. Och att andra kan skörda vad någon tidigare sätt genom att ge honom en Bibel.

DOP. Kan man ha en relation till sitt dop, eller är det bara en händelse för länge sedan? Redaktören träffade sin döpare för ett samtal om sakramentet.

Döparens dag

TEXT: ANDREAS ANDERSSON

FOTO: KASPER GUSTAVSSON/PRIVAT

Det var en söndag i maj, de stupades dag, och kyrkoherden i Matteus församling **Henrik Andersén** hade haft en andakt vid hjältgravarna på Brändö. På eftermiddagen åkte han till Botbygårds kapell för att döpa den lilla parvel som nu är jag.

Dopet är instiftat av Jesus själv. Han döptes av Johannes Döparen, som vi firar på midsommaren, och gav oss befallningen att gå ut, göra folk till lärjungar och döpa dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Men varför döper prästerna i vår kyrka, och varför döper de barn? Jag träffar Henrik Andersén för att samtala om dopet.

– Jag har döpt ända sedan jag blev prästvigd. Det är uttryckligen en sak som bara prästerna kan göra, förvalta sakramentet.

Andersén har varit präst sedan 1971 och är i dag prost och pensionerad kyrkoherde. Under hela den period då han verkade som präst jobbade han i Matteus församling i östra Helsingfors. Många känner honom och än i dag håller han förrättningar.

– Det känns naturligt att finnas till för familjer som jag har haft kontakt med i församlingen i 40 år.

Kommer du ihåg dem du har döpt?

– Inte alla, de är en bit över tusen vid det här laget.

Närmare bestämt 1062 dop, 341 vigslar och 960 jordfästningar hade Henrik Andersén förrättat vid årsskiftet. Men han berättar att han ibland kommer ihåg själva dopet i kyrkan, och ifall dopkaffet har varit i hemmet minns han det förhållandevis bra.

Minns du någonting från mitt dop?

– Nej, jag måste säga att jag inte minns något särskilt. Men jag minns att dopet var i Botbygårds kapell, och jag minns dopkaffet hemma hos er. Din pappa är ju dessutom min småkusin.

Han hämtar en blankett ur sitt personliga arkiv där han gjort anteckningar om dem han döpt. På pappret har han skrivit "mor höll". Detsamma står på mitt dopminne.

– Jag skickade dopminnet efteråt, så jag noterade vem som höll barnet för att få det rätt i dopminnet. Jag har märkt att man kan bli lite virrig.

En viktig orsak till att Andersén kommer ihåg ett dop är att familjen är bekant från förr. Sällan har det hänt nå-

"Dopet är en gåva Gud ger till oss. Vi förstår ingenting av den men vi kan ta emot den, och först senare inser vi vad vi fått."

Henrik Andersén

got dramatiskt som fastnat i minnet. En gång skrek barnet som en brandsiren så att de var tvungna att ta en paus, och en gång svimmade en i sällskapet och drasade i golvet.

– Lyckligtvis var det inte personen som höll barnet, minns Andersén.

Vad händer i dopet?

Helt konkret blir en person som döps medlem i en kristen församling. Det symboliserar det som sker djupast: genom dopet blir man upptagen i Guds familj som medlem i den kristna gemenskapen.

Spelar dopet någon roll? Till exempel om barnet dör.

– Jag har tänkt som så att oberoende av om barnet är döpt eller inte behöver jag inte oro mig för det. Jag kan inte med mina tankar avgöra vad som händer med det utan det är i Guds händer som vi får lämna barnet, oberoende av om det är döpt eller inte. Men samtidigt är vår kristna tro att dopet har en betydelse, att det verkligen för en över från det ondas rike till Guds rike.

Henrik Andersén påpekar att allt fler låter bli att döpa sina barn med motiveringen att de ska få välja själva. Han tycker det är en konstig idé.

– Inte kan man heller säga åt barnet när det är femton att "nu får du själv bestämma vilket språk du ska tala".

Han tror att Gud vill att alla ska komma till Sanningen och bli frälsta, och att dopet är basen. Men dopet i sig räcker inte, sedan ska man leva i det.

– Det är en livets skola som börjar.

Dopet som en gåva är en bild som Henrik Andersén använder i en del av sina dopstal. Många har hört om den symboliken, men han öppnar bilden för mig.

– Jag brukar jämföra Guds gåvor i dopet med de gåvor vi har med oss, saker som är viktiga för oss och som vi vill ge barnet. Barnet förstår ingenting men får dem ändå. Det är först när barnet tar dem i användning som gåvorna blir till nytta för barnet och dess omgivning. Dopet är en gåva Gud ger till oss. Vi förstår ingenting av den men vi kan ta emot den och först senare inser vi vad vi fått.

En viktig startpunkt

Dopet är ett av den lutherska kyrkans två sakrament. Det andra, nattvarden, får man delta i vid de flesta högmässor. Men för de flesta är dopet någonting

som hände för länge sedan, som man inte kommer ihåg. Kan det sakramentet vara viktigt för oss?

– För många som inte aktivt tror har det ingen betydelse. Men för oss som vill följa Jesus tycker jag att det är en viktig startpunkt. Redan då visade Gud att han bryr sig om mig, innan jag förstod någonting av det visade han mig kärlek och tog hand om mig. Åtminstone till mig talar det starkt.

I katolska kyrkan finns det en tradition att förnya sina doplöften i påsknattens mässa. Också Andersén har lett påsknattsmässor med förnyelse av doplöften.

Brukar du träffa personer som du döpt?

– Jo, det händer tidvis. När jag hade skriftskola och hade undervisning om dopet sa jag att konfirmanderna skulle ta reda på var de är döpta och av vem. Då kunde det vara tio samma skriftskolgrupp som jag hade döpt. Men också när jag är ute bland folk kan ett barn komma fram till mig med sin förälder och säga att jag döpte det.

Henrik Andersén säger att den personliga kontakten, som man får till exempel genom dopet, är viktig. Personer han har döpt vill ibland ha honom som till exempel vigselpräst. Det är ännu oftare sådana som han konfirmerat som frögar.

– Det finns flera som jag har döpt, konfirmerat och vigd – och dessutom döpt deras barn.

Men han poängterar att det primära inte är att han gjort någonting, utan att barnet genom dopet kommit in i den andliga verkligheten.

– Det har ingen betydelse vem som döpt en och hur det gått till. Det kommer inte an på prästen eftersom det inte är prästen utan Gud som handlar.

Inte heller dopvattnet har någon betydelse, det behöver inte vara något annat än rent, vanligt vatten. Andersén berättar att gamla ärkebiskopen **Martti Simojoki** sägs ha kommit till ett dop i en liten lägenhet och vid dopögonblicket var dopskålen tom.

– "Låtom oss gå i ett heligt följ till köket för att hämta dopvattnet", lär han ha sagt, gått till köket med församlingen efter sig och fyllt skålen från vattenkranen. Det visar att det inte är frågan om vad man har för vatten.

Flera som du har döpt har trätt ut ur kyrkan. Hur känns det?

– Jag sörjer för deras del, för att församlingen inte kunnat ge dem det de behövde. Det är tråkigt att de inte fått se värdet av det de fått.

Hur är det med den andra sidan då, de som blivit aktiva i församlingen?

– Det känns gott och glatt igen att se hur Gud är stor och hur han handlar och leder. Paulus talar om en som sår, en som vattnar och Gud som ger växten.

Henrik Andersén uttrycker en särskild glädje över församlingsmedlemmar som han sett att plötsligt har kommit närmare församlingen.

– Ett konkret exempel är olika grupper i församlingen. Barnkören har lett till att många föräldrar har kommit med i kyrkokören och det i sin tur har lett till att det med åren har hänt någonting, de har vuxit i tro och församlingen har blivit viktig för dem.

Och den stora mängden övriga, de passiva?

– Dem tänker jag på ibland när jag ber. I och med att jag kan knyta ett dop till en särskild plats, om dopet eller dopkaffet varit i hemmet, så händer det ofta att jag minns familjen när jag kör förbi. Då tänker jag på dem och sänder en stilla bön för den familjen.

Inte alltid idyllisk familjefest

Vår syn på dopet som en idyllisk familjefest är ganska ung. Enligt Andersén var det under efterkrigstiden vanligt med massdop: prästen åkte till BB och döpte nyfödda. Går man till 1800-talet på landet kunde en familj ha tio – femton barn och en bondgård att sköta. Det var ofta omöjligt för föräldrarna att fara någonstans.

– Då kunde det vara någon fadder som åkte med barnet till kyrkobyn där prästen döpte det.

Nu för tiden kan prästen engagera också andra i dopet. Faddrarna och familjen kan delta i välsignelse och textäsning. I förbönen kan man gemensamt be, föräldrarna kan ha en del, faddrarna, något syskon om sådana finns, far- och morföräldrar kan ha olika delar av bönen.

– Det för människorna närmare dopet. När de själva engagerar sig ger det ett större värde åt dopet och de kommer att minnas doptillfället på ett annat sätt.

Växer inte ur dopet

På dopfotot har jag på mig en dopkolt. Henrik Andersén berättar att dopkoltten och alban, det vita plagg som präster och gudstjänstdiakonier ofta har på sig i gudstjänsten, egentligen är samma sak. Men dopkoltten har en särskild symbolik.

– Dopdräkten är för stor och för lång. Tanken är att fastän man växer räcker dopet till, man växer inte ur det.



REDAKTÖREN
MÖTER sin döpare
Henrik Andersén i
Botbygårds kapell.



MIDSOMMARKRYSSET

Konstruerat av BRITT-MARI ANDFOLK



	PREDIKO- SAMLING	TOWA INNE- BÖLENDE ANFALL		TILL- DRA- GANDE	HÖGTID TRÄFFAS	SÄNNARE SÄS KÖN- BARN- KOLYLED TÖRKNIS	HANS VAR 600 ÅR 1 MOS 7:11 DUGGA	ÄLDRE NAMN PÅ ETIOPIA	STARK MAN REJAL
	→						DÄLIG VANA		
	OCH			GYTTJIG OLYCKEN GUDINNA			FÄRHÖRDE 1 MOS 4:2 LÄR LÄSE DÄNKE MÅS 3:10		
	DIADEM			BENÄDA ÅSKÅD- NING				VIRKE	
	→				RADIO- AKTIVT ÄMNE			KIMRÖK ÖKÄND	
	KL. 24.00	KÄPP I HJULET MÖTSATS TILL FÖR			LÄNGD- MÄT	KOLONN	VÄRD JAG		SÄGA SPIRA
	→			IFALL		"DÄ LÄM- MADE DÄ FRÅM TILL HONNOM EN ... " 1 MOS 11:20			
	MYNT VÄRDE- PAPPER			SÖRG- SÄNG DULT- SÄNG				DÄ	
	FÖR- FLYTA	SKO	FISK	GAMLA TESTA- MENTET SPIRA		FÄLLEMA OCHSÄ EN LÄT		MARITIM ORGANI- SATION HAVREKÄR	
BMA 2012	↓	ARTIKEL	SÄLL	SLEV RARING		ÖSA		FÄTT... AN GUDT- FÄLLEMA ELTIMS SKRAFT	FÄRG
ADAMS HUSKUD 1 MOS 4:1			EGG- VERKTYG			PILGIFT "... ÅR MINN HÄR PÅ 23:11		GISSAR FRUFET VÄTEN	
→			STÄLLIG FÄGEL EGYPTISK VICE- KÖNINGS		ÄR SMUL- SIGARE AN DEN LÄTER?		RYSK LEDARE FISK- REDKAP	FALLA VISIONER	
SKRAL	→						27/11 DEN FLY- TER FRÅM		
VRÅL	DAG- ORDNING FÖR- NÄMNA			PLATS FLYG- BOLAG		MARIG		KÖ	TVÄR- SLÅ
↳		BIBEL- DEL	SJUNGE I DRÄK- GRÄNDEN DU OCH JAG	UNDER- SÖKNING TITEL				SLUTORD I DEN LINA SANDELL	
I HÄRDIG TEMA				SKYL- DIG		TÄV- LING	VIND- STÖT	LADANS DOTTER 1 MOS 2:10	
↳			SNED- SEGEL			KÄPP	ÖGON- SJUKDOM		

SKICKA IN LÖSNINGEN

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 10 juli 2012 till:
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.
Märk kuvertet "Midsommarkryset".
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med bokpris. Bibelcitaten i kryset följer 1917 års översättning. **Lycka till!**

Namn & adress:

.....
.....
.....

LÖSNINGEN

Bland de 352 insända svaren utlottades följande vinnare. Bokprisen kommer på posten.
Vi gratulerar: **Christina Lill, Kållby, Lea Lindström, Borgå och Etti Björklöf, Barösund**

VINN BÖCKER!

	I	F	G	L						
→	S	T	A	D	S	M	I	L	J	Ö
	S	T	Ö	R	A	I	R	A	M	E
	A	R	E	M	M	A	I	S	T	E
	A	N	H	Ä	L	L	A	O	R	K
→	B	Ä	N	K	A	R	D	U	G	
	U	N	G	A	R	M	I	S	T	E
↓	A	G	A	B	U	S	S	K	U	L
	A	L	D	E	R	D	O	M	A	S
	G	I	R	A	L	A	P	P	T	A
	T	A	C	K	E	R	I	N	R	A
	T	R	E	V	L	I	G	E	N	E
	A	E	R	O	I	D	O	G	G	O
	D	A	K	T	Y	L	I	R	E	N
	E	H	O	A	A	R	A	K	A	R
	A	I	L	S	K	G	A	M	A	L
	S	M	A	L	S	E	N	T	A	R

AKTUELLT!

All tid på Lekholmen
Magnus Lindholm

Lägerliv förr och nu – 75 år av sköna naturupplevelser, gemenskap och andakt.

Hft 34,90



I sommar hittar du oss bl.a. här:

- KU:s sommarläger i Pieksämäki 24–29.7
- Sacrum, Sandvikskajen 13, Helsingfors
- Nätbokhandeln

www.fontanamedia.fi

"Du låter mig här ana en skymt av paradiset."



LEDIGA TJÄNSTER

ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄTJÄNSTEN SOM
FÖRVALTNINGS-DIREKTÖR

i Esbo kyrkliga samfällighet förklaras ledig att sökas.

Förvaltningsdirektören har till uppgift att

- leda samfällighetens strategiska verksamhet
- leda och övervaka samfällighetens förvaltning och ekonomi
- sköta samfällighetens relationer till det omgivande samhället

Ansökningstiden löper ut den 2 augusti 2012 kl. 15.00.
www.espoonseurakunnat.fi

Lemland-Lumparlands församling

1. Diakontjänst 60% av heltid.

Behörighetsvillkor för tjänsten är diakoniss- eller diakonexamen.

Till arbetsuppgifterna hör att med de medel som finns, inom vårdarbete, socialarbete och sjuvård lindra lidande samt hjälpa och vårda människor m.m.

2. Ledare för ungdomsarbete 40% av heltid.

Behörighetsvillkor för tjänsten är examen som biskopsmötet godkänt.

Till arbetsuppgifterna hör ungdoms- och barnarbete; klubbar och andra aktiviteter för ungdomar och barn, hålla kontakt med skolor, daghem och lekskolor som verkar inom församlingens område, delta i konfirmandarbete m.m.

3. Församlingsvärd 80% av heltid.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig yrkesinriktad grundexamen eller praktisk yrkeserfarenhet med lämplig inriktning.

Till arbetsuppgifterna hör att fungera som kyrkvärd och utföra fastighets- och gravskötsel i enlighet med församlingens anvisningar m.m.

Tjänsterna 1. och 2. går att kombinera ifall behörighetskraven uppfylls. I tjänsterna 1. och 2. finns även möjlighet att öka arbetstiden genom att vikariera församlingens värden. Tjänsterna tillsätts enligt överenskommelse.

Mera information om tjänsterna ger kyrkoherde Benny Andersson tel. 34 321 eller gsm 0457 34 34 267, e-post: benny.andersson@evl.ax. Ansökningen riktas till kyrkorådet och ska vara på pastorskansliet senast 26.6.2012 kl.12.00. Adress: Lemland-Lumparlands församling, Kyrkorådet, Lemlandsvägen 1328, 22610 LEMLAND

KYRKOSTYRELSEN

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans hus finns på Skatudden i Helsingfors.

Kyrkostyrelsen ledigförklarar tjänsten som
BISKOPSMÖTETS
TEOLOGISKA SEKRETERARE

Biskopsmötet behandlar ärenden som gäller evangelisk-lutherska kyrkans tro, förkunnelse och arbete samt förvaltning och vård av stiftet. Till biskopsmötets teologiska sekreterares uppgifter hör att vara föredragande vid biskopsmötets sessioner, sköta beredning och verkställande för biskopsmötets räkning och utföra andra uppgifter som ärkebiskopen och kanslichefen anvisar.

Hela platsannonsern och mera information om ansökan, behörighetsvillkor och arbetsuppgifter finns på adressen evl.fi/rekrytering. (Annonsen finns på finska på webbsidorna www.evl.fi/rekryointi).

www.evl.fi/rekrytering

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET

Kyrkoherdetjänsten i Lovisa svenska församling

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Tjänsten är förenad med boendeskyldighet i prästgården.

Kantorstjänsten i Esse församling

Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd högre högskoleexamen eller innehar motsvarande behörighet (Kyrkans Författningssamling nr 108). Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

Den som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 16.7.2012 kl. 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå.



HEMSJUKVÅRD

HEMTJÄNST

Berättigar till hushållsavdrag

PERSONLIGA ASSISTENTER

FÖRMEDELING AV PERSONAL

Förmedling av personal inom hälso- och sjukvårdsbranschen

www.halsteamet.fi, info@halsteamet.fi
Annika 045 896 9230, Marika 045 896 9231Raseborgs Hälso-
och sjukvårdsteam

PÅ GÅNG

MUSIKANDAKT i Oravais kyrka
onsdag 4.7.2012 kl 20Gun-Britt Hammarström sjunger
sånger av G Nordqvist, J S Bach, L
Niedermeyer och GF Händel. Rab-
be Forsman spelar orgelstycken av
O Lindberg, JS Bach och WF Bach.

MARKNAD

ÖNSKAS HYRA

Skötsam, idrottande ÅA-stude-
rande söker etta eller liten tvåa
i Åbo centrum för en längre tid.
cecilia.langnabba@kolumbus.fi
050 4692140Gift, rökfritt par söker 2:a i
Kyrkslätt-Esbo from. 1.8. el. enl.
överenskommelse. Ring Jonathan,
tel: 040 5651498Pålitlig, äldre barntädgårdslärare
med fast tjänst önskar hyra stor
etta eller liten tvåa i Mejans-
Munksnäs- Haga området. Sunda
levnadsvanor o inga djur. Ring
gärna 050-3739082 eller mejla
rose-maj.backman@abo.fiRökfri, skötsam 20-åring söker
studielägenhet i Vasa fr.o.m.
1.9.2012 Tel. 0504690920Rökfritt och skötsamt ungt par
från Österbotten&Nyland öns-
kar hyra lägenhet(tvåa-trea) i
Helsingfors fr.o.m September
2012. Inga husdjur. Kontakt:
0400682987 Victor SmedsSkötsam och rökfri 20-årig flicka
söker en etta eller liten tvåa + kök
i Brändö eller nära Vasa centrum.Svenskspråkig, rökfri, skötsam
jur.stud. söker lägenhet i Vasa
från hösten 2012. Kontakta Patri-
cia 040 7777 388 e-mail: linda_
patricia5@hotmail.comBarnskötare söker etta i södra
Esbo i närheten av Västerleden.
Svar till Björn tel. 0400-012 390.

UTHYRES

Rum uthyres i norra Helsingfors.
050-356477645 m² lägenhet uthyres i Stensvik,
Esbo för ett år framåt. 2 r + kv, b.
Förmånlig hyra. Kontakta Bettina
040-5784997

TJÄNSTER

Hemtjänster. Registrerade skötare
vid behov. Huvudstadsregionen.
Märta&Martin. 040-1645151.Dödsbo tömmas och städas
Tel: 046-9043036

Välkommen till den exotiska växthusrestaurangen i Närpes

Lind's Kök

www.lindskok.fi

Lunchöppet utan bordsbokning 25.6-12.8 alla dagar kl. 12-15
Övriga tider enligt beställning.

Närpes, Bäcklidsvägen, 700 m fr. riksväg 8 (mitt emot Weekend House vintersområde i Bäckliden)
Maria • GSM 040-510 8124



LÄRKKULLA

Utmärkt val för
kurs- och konferens-
verksamhet

Välj Lärkkulla eller Lärkkulla Archipelago då du vill arrangera kurs, konferens eller bara behöver inkvartering. Lärkkulla är också lämpligt vid ordnandet av skriftskolor och lägerskolor. Du får god husmanskost, personlig och mångsidig service nära naturen i en fridfull och lugn miljö. Vi har även bastumöjligheter, ett brasrum samt en utegrillplats.

Pop & rock • Språk • Kongress & kurser • Kyrkans utbildning
Snoan – retreat • Lärkkulla ArchipelagoMera information om våra kurser och vår övriga verksamhet hittar du på vår hemsida www.larkkulla.net.
Tag kontakt för ett individuellt erbjudanden: Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net.

www.larkkulla.net

FÖR SOMMARENS
TUR- OCH RETURTRAFIK

Med S-Förmånskortet gör du enkelt kontantuttag i S-gruppens butiker runt om i Finland.

S-Banken

S-BANKEN.FI

INKAST MATS BJÖRKLUND

Livet utan Gud



FÖR NÅGRA veckor sedan kunde vi läsa om två italienska forskare som föreslog att man mycket väl kunde gå in för "abort efter födseln", i praktiken att avliva spädbarn med till exempel allvarliga sjukdomar. Här om veckan föreslog en belgisk humanistorganisation att funktionsnedsatta barn och dementa borde få rätt till dödshjälp, oavsett ålder.

Spontan slår de flesta människor bakut då de hör de här tankarna. Att döda ett nyfött barn för att det har en svår sjukdom eller en gammal person på grund av demens känns motbjudande. Trots det tror jag det finns anledning att reflektera över de här förslagen och varför de framförs. De läggs trots allt fram av intelligenta, tänkande människor som verkligen på allvar resonerat kring de här frågorna, låt vara att de kommit fram till slutsatser somliga av oss inte kan omfatta. Hur har de tänkt? Vilka argument har de vägt in för att komma fram till sina slutsatser? Just för att slutsatserna är så extrema är det viktigt att fundera på resonemanget bakom.

VI LEVER i en tid då prestation och njutning är de två stora faktorer som bestämmer livets värde. Ditt värde beror på vad du presterar på arbetsplatsen och i samhället i övrigt, ju mindre du syns och märks desto mindre är du värd. Vidare bestäms livets värde av vad du hinner uppleva och vad du kan få ut av livet och dess möjligheter. Det är viktigt att "leva livet fullt ut". Därför är resor, upplevelser, självförverkligande och annan livskvalitet avgörande. Svänger man på logiken kommer man till slutsatsen att den människa som antingen inte tillför samhället tillräckligt mycket eller inte klarar av att dra full nytta av det livet erbjuder följaktligen måste ha ett liv av lägre värde.

SAMTIDIGT LEVER vi i en tid när vi rätt långt avskafat Gud och i samma veva skrotat tanken på att Gud skapat oss till ett visst syfte. Du är den du är av en ren slump, en del dna från mamma och en del från pappa råkade bara sammanfogas till det som sedan blev du. Då blir tanken på livets värde egentligen också ohållbar.

Visst kan vi av princip argumentera för att livet är heligt även om Gud inte skulle finnas, men det resonemanget är rätt ihåligt. Hur motiverar vi påståendet att ditt liv är lika värdefullt oavsett vad du presterar eller förmår uppleva om vi inte anser att någon högre makt ville att just du skulle bli till?

"Vi lever i en tid då prestation och njutning är de två stora faktorer som bestämmer livets värde."

ETT GRAVT funktionsstört barn kommer inte att tillföra samhället något, en demensperson förmår inte tillgodogöra sig vad livet har att bjuda på och argumentet att livet i sig är heligt blir efter att vi utestutit Gud ur ekvationen mest vackra fraser utan egentlig grund. Då blir de belgiska humanisternas och italienska forskarnas slutsatser skrämmande logiska och egentligen rätt självklara.

TACK OCH LOV tror jag inte att Gud ännu utestutit sig själv ur ekvationen. Hoppet står till att Han på något sätt påminner oss om vad det är att vara människa och vad livet faktiskt är värt. Oavsett vad man tillför eller förmår uppleva.

RADBYTET SIXTEN EKSTRAND

Tron i det offentliga rummet



Ett säkert sommar-tecken är de diskussioner som varje vår förs kring kyrkliga inslag vid skolavslutningarna. Är det okej att stämma in i "Den blomstertid nu kommer"? Får prästen hålla andakt vid dimissionen?

En växande och allt mer högljudd grupp nyateistiska föräldrar kräver skolavslutningar utan kyrkliga inslag. Kristna trosuttryck förvisas gärna till kyrkorummets dömmän. Någon plats i det offentliga rummet bör de inte ha. Argumenten är ibland också rätt luddiga då man

hänvisar till det mångkulturella samhället, religionsfriheten och den pågående sekulariseringen.

Sanningen är dock att en muslim sällan förfäras över att en luthersk präst håller en betraktelse på en dimission. Däremot förundrar sig våra muslimska invandrare över det faktum att det i vårt land finns a-religiösa människor som inte alls tror på någon Gud.

Så länge 87 procent av finlandssvenskarna hör till den evangelisk-lutherska kyrkan finns det ingen större orsak att huka sig och tillämpa en defensiv taktik. Religionsfriheten, som en del föräldrar gärna åberopar som stöd för si-

na krav, innebär faktiskt både rätten att inte utöva någon religion och rätten att fritt utöva sin religion. Och det är knappast korrekt i ett demokratiskt samhälle att en liten minoritet ska förestäva för majoriteten huruvida den får utöva sin religion eller ej.

Vårt samhälle är präglad av värderingsomspinninger fram ur den kristna tron. Detta faktum skymms inte av att dessa samma värderingar i viss mån även delas av andra religioner och ideologier.

Ska vi börja rensa bort allt "religiöst" från det offentliga rummet blir listan lång. Det handlar inte bara om skolavslutningar. Vi får då också ifrågasätta självständighetsfirandet med televiserad gudstjänst. Helsingforsbiskopen måste plockas bort från

nyårsfirandet på Senatstorg. Vi får också lov att skriva om en del landskapssånger, för det är säkert inte korrekt att – som Topelius i "En som mardag i Kangasala" – sjunga: "Du helige himlens Herre, hör lilla fågelens bön."

Det är intressant att till och med EU fokuserat på religionens betydelse som en självklar del av samhället. Vid ett seminarium om religionsfriheten i mars detta år konstaterades: "Religionens ställning i det offentliga rummet bör skyddas mot alla former av våld och religionens roll som en positiv och konstruktiv faktor i samhället bör erkännas."

SIXTEN EKSTRAND
stiftsdekan

7th Nordic-Baltic Choral Festival
Helsinki, August 22-25 2012
Organizer of the festival:
Finlands svenska sång- och musikförbund

Längs resvägen!

Överraska dig själv och din plånbok!

Halpa-Halli

www.HHnet.fi

Träffpunkt för vänner och bekanta från nära och fjärran 70.000 besökare!
Välkommen!

Sommarknaden i Kristinestad
fredag-lördag-söndag 13-15.7

KRISTINESTAD KRISTINANKAUPUNKI
Kristinestads näringslivscentral Ab
040 1246124

Fre/pe 8-18 - lö/la 8-18 - sö/su 10-16

PEDERSÖRE TEATER 2012
presenterar
pröiderna prännpackas
BRAVADER
Nyskriven och hejdlös fars av Thomas Krantz
Regi: Kristian Snellman
Musik: Steven Långs
spelas på Åliden i Purmo

URPREMIÄR FREDAG 29.6
Följande föreställningar:
tisdag 3.7, onsdag 4.7, fredag 6.7, söndag 8.7,
tisdag 10.7, onsdag 11.7, fredag 13.7, söndag 15.7, onsdag 18.7, fredag 20.7, söndag 22.7.

Bokningar fr.o.m. 4.6 på nätet el. 050 413 1740
www.pedersoreteater.fi

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi
Fax: (09) 278 4138.

Insändare måste förse med skribentens namn samt för redaktionens bruk även adress och telefonnummer. Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall.

Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna. Insänd text returneras inte.

Radbytet är en längre insändartext med bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill du skriva ett Radbyte bör du kontakta redaktionen på förhand.

CITAT DAGEN

"Jag ska berättas om en barndom som ingen skulle behöva uppleva."
Elise Lindqvist, även kallad "ängeln på Malmkillnadsgatan", som ska sommarprata i Sveriges P1 om hur hon blev frälst och lämnade sitt missbruk.

KLIPP KYRKANS TIDNING

Välsignelse och vårfest

"Det är kyrkan som bestämmer om man kan gå med på att inte ha några fler religiösa inslag än psalm 199, Den blomstertid nu kommer. Många präster invänder att det är överspant religionsfo-

bisk att reagera mot välsignelsen. Men om skolavslutningen inte kan hållas i kyrkan därför att prästerna kräver att få läsa välsignelsen, då har inte bara skolverket utan också kyrkan gett välsignelsen fel betydelse."
Brita Häll på ledarplats i Kyrkans Tidning

Vet det mesta om kyrkan

Det finns ett talesätt i Larsmo: Det som inte Fredrik vet om kyrkan är inte värt att veta.

TEXT&FOTO:
JOHAN SANDBERG

På webbsajten www.taivaallinenentaukopaikka.fi där landets vägkyrkor presenteras får vi veta att man kan få en guidning i Larsmo enligt överenskommelse. Då är det **Fredrik Björkskog** som rycker ut. En mer kompetent guide kan man knappast få. Han är författare till historiken för både kyrkans 200-års- och församlingens 125-årsjubileum.

– Kyrkans historik tillkom snabbt 1987 och den har kommit ut i fyra utgåvor, säger Björkskog. I höst planerar vi att ge ut en ny fördjupad historik till kyrkans 225-årsjubileum.

Hur länge har du guidat i Larsmo kyrka?

– Jag har gjort det varje sommar de senaste 25 åren. Det började med att jag var anställd av församlingen som fastighetsansvarig. Till en



FREDRIK BJÖRKSOG guidar vid behov besökarna i Larsmo kyrka. Kyrkan är ritad av Jacob Rijf och stod färdig år 1787.

”Det är bara att föreställa sig hur vibrationerna av vikten som motsvarar en pendlare personbil i tornet påverkar konstruktionen.”

Fredrik Björkskog

början erbjöd jag mig att berätta om kyrkan för folk som jag såg gå in i den.

Hur ofta blir du inkallad som guide numera?

– Senaste sommar hade jag fem grupper, tre finska och två svenska. Någon gång har jag också guidat amerikaner men då har de haft tolk.

Hur många besökare har kyrkan varje sommar?

– Det är svårt att säga då kyrkan står tom. Alla skriver inte i gästboken.

Gästboken ligger framme i koret tillsammans med skriftlig information om kyrkan. Besökarna som skrivit sina namn i boken sedan årsskiftet fyller inte ens en sida.

Hur länge har Larsmo varit vägkyrka?

– Jag vill minnas att den varit vägkyrka ända från början. (1991).

– Kyrkan ligger numera lite avsidat. Tidigare låg den centralt men på 1930-talet byggdes en väg som nödhjälpsarbete genom skogen från Holm till Gertruds.

Vad lyfter du speciellt fram för besökarna om kyrkan?

– Det byggnadstekniska. Den är skickligt byggd. Folk bru-

kar fråga var klockstapelns står. Kyrkklockorna finns i tornet ovanpå kyrkan

– Kyrkväggarna lutar också kännbart utåt. Det är inte ett misstag utan ett sätt att få vattnet att rinna ner på marken utan takrännor. Fast kyrkan har nog fått takrännor ändå.

– Kyrkan är en nyklassisk gustaviansk korskyrka ritad av **Jacob Rijf**. Han planerade också de små blyinfattade fönstren. Det finns över tvåusen rutor i kyrkan. De är unika i Norden, endast Seglora kyrka på Skansen i Stockholm har likadana.

På många orter där Rijf byggt en kyrka med klocktorn har man senare byggt en klockstapel för klockorna. Det har inte varit aktuellt i Larsmo?

– På 1880-talet planerade Larsmo att bygga en klockstapel. Länsarkitekt Aminoff besiktade då kyrkan och konstaterade att konstruktionen håller. Han rekommenderade att man slutar svänga klockorna och börjar slå på dem med hammare. Men det gjorde man först på 1940-talet.

– Det är bara att föreställa sig hur vibrationerna av vikten som motsvarar en pendlare personbil i tornet påverkar konstruktionen.

Hört vid Genesarets sjö:
”Jag skiter fullständigt i vems son du är. Här kan du inte gå omkring när vi skall fiskat!”

Sven-Erik Syrén's förlag 29 år som bok- & musikföretagare 1983-2012

Utlottas 1 st. Bokpaket,
1 st. CD paket,
1 st. DVD/VHS paket,
1 st. kortpaket,
1 st. Tavelpaket.
Värde 50€/paket.
Lottningen gäller fr. 20.6-20.8.
Dragning 20.8

4 stycken böcker tillsammans
för 29€ värde 62€
Du kan eventuellt köpa
böckerna styckevis



Gud är trofast, Guds Son steg ned, Det enda som bär, Underbar kärlek så stor, Låt mig sticka min hand, Det är så underbart det namnet Jesus, Gud ger mera nåd, På en avlägsen höjd, Du frågar om min lycka, Känn ingen oro, O Jesus du som fyller allt i alla, Tala Gud

CD 10€



Det skall bli ett härligt möte, Jag har hört om en stad ovan molnen, Guds källa har vatten till fyllest, Gud i naturen, Han är min sång och min glädje, Hårliga Golgata, Sjung Halleluja, I lustgården, De komma från öst och väst, Underbara land, Sammanlagt 14 sånger

CD 10€



Skyddad i Guds hand, Jesus oss frälst, När av vänner jag glömmes, Min Jesus du vill skänka, Ljus som liv åt världen gav, Allt är förlåtet och glömt, När invid korset jag böjde mig, Det finns ett hopp, Golgata täcker min skuld, Bar du min börda, Vem är han som bött i stjärngemak, Passionspsalm, När världens Frälsare jag ser, O jag känner till en plats, Upp, De tågar in

CD 18€



Jorden runt, Aldrig ensam mer, Min stund på jorden, Därför har jag Jesus kär, Min kung och jag, Vi ses i himlen. Sammanlagt 13 sånger.

CD 21,50€

FAGERÖ PAVILJONG, RANGSBY DRAGSPELSFESTIVALENS 10 ÅRS JUBILEUM

Söndag 8 juli kl. 14 dragspelsmusik från 13.30

Sång och musik av **Armi Enlund** och **Ingmar Strömberg**
Sång: **Inger Storbäck, Rolf Sjöbacka, Torolf Prost, Estrid Hjorth, allsång med dragspelsgruppen**
Tal: **Ralf Salo, Sven-Erik Syrén m.fl**
Servering, Fritt inträde, Bokbord
Haldin&Rose buss kl. 10.00 från Jakobstads busstation, Nykarleby torg **10.20**, Munsala Berras **10.30**, Oravais ABC **10.50**, Maxmo centrum **11.10**, Kvevlax **11.25**, Smedsby Piffi **11.35**, Vasa Stadshus **11.40**, Vasaesplanaden **11.45**, Solf Service **11.55**, Malax HVC **12.05**
Busspris tur/retur **20€** från Malax **10€**
Ring Syrén senast 3.7 om bussplats tfn 050-3016598
Lasses ljudtjänst
OBS! Restaurang finns i Fagerö
200 st. jubileumsgåvor delas ut!



Sänd in din beställning till **Sven-Erik Syrén's förlag**,
Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo,
tfn. 06-345 0190 eller 050-301 6598, fax 06-345 0100

Namn: _____
Adress: _____
Tel: _____

Fakturan sänds med varorna. 10 dagars betalningstid postporto tillkommer

SOMMARKORT PAKET Landskap, blommor, barn, djur, tänkvärda ord,
50 st. å 15€ Grattis, bibelspråk både med och utan text.